

Tips: Wat kun je allemaal vanuit Casa del Porticato ondernemen?

Algemeen en in de buurt:

Door de rustige, maar centrale ligging van Casa del Porticato, leent het huis zich er prima voor om in alle rust te kunnen genieten van de zon en de natuur rond het huis: Met een boekje en een glas wijn op het zonneterras in de zon of op een schaduwrijk plekje en een Italiaanse lunch op het terras achter het huis is het optimaal genieten. Anderzijds leent de ligging en bereikbaarheid van uitvalswegen, zich prima voor vele mooie en interessante dagtochten. Je kunt je een tijdlang prima vermaken en afwisselend genieten van de rust bij het huis of actief de reuring opzoeken. Geoefende fietsers en wielrenners vinden hier genoeg van hun gading (sluit je in het weekend aan bij de groepen Italiaanse liefhebbers van deze sport, die meestal vertrekken vanuit het centrum van Borgotaro) en ook voor wandelaars zijn er natuurparken in de buurt met prachtig natuurschoon. In de buurt van het huis zijn regelmatig dieren te spotten zoals zwijnen, herten, dassen en vossen.

Het provinciestadje Borgo val di Taro (zie fotoalbum) is binnen 10 minuten te bereiken (6 km): Borgotaro heeft alle faciliteiten, zoals terrasjes, restaurants, winkeltjes en een streekziekenhuis. Op maandagochtend kan men hier wat slenteren over de wekelijkse markt, shoppen in de kleine winkeltjes, een natuurlijk (artigianaal) ijsje eten op het plein bij Hotel Firenze en de bioscoop. Cappuccino, espresso, macchiato drinkt men in een van de barretjes of een Spritz, Hugo of ander drankje op een terrasje. Daarna een hapje eten in de vele restaurantjes en genieten van de simpele edoch overheerlijke boerenkeuken en de vele specialiteiten van de omgeving.

Vanuit Casa del Porticato is de snelweg A15 (Parma – la Spezia) gemakkelijk en snel te bereiken (binnen 15 min). deze snelweg biedt een prima mogelijkheid om vanuit ons huis, legio mooie uitstapjes en dagtrips te kunnen doen. Door deze snelweg zijn veel Italiaanse hoogtepunten en bezienswaardigheden gemakkelijk bereikbaar. Van de meeste dagtochten, tips en plaatsen zijn foto's te vinden (fotoalbum) op onze website. Let op Italië is een groot en uitgestrekt land, verkijk je dus niet op de afstanden. De autowegen zijn tolwegen.

In de buurt van Casa del Porticato zijn naast de natuur en de vele leuke plaatsjes, een aantal kastelen te bezoeken. Het kasteel van Bardi is een aanrader. Tip: rijd via Compiano (zie fotoalbum) terug. In Bardi onder aan het kasteel ligt restaurant Le Due Spade..... stop hier voor een lunch, bijv een pasta met truffel of het lekkere dagmenu van slechts 12,50 euro (incl drank) p/p. <http://www.leduespade.it/>

Wandelen: volg vanuit Casa del Porticato de weg via Baselica de berg op naar de Monte Molinatico. Binnen 12 km en 15 minuten leidt een steil bergweggetje u naar ruim 1100 mtr hoogte naar het restaurant (alleen in het seizoen open) Chalet del Molinatico (1158 mtr) op de berg Monte Molinatico (hoogte 1550 mtr). Vanuit het chalet zijn diverse mooie wandelroutes uitgezet (zie fotoalbum).

Wandelen: naar en rond Lago Santo (het heilige meer): Rijd vanuit Berceto via de SP52R richting Marra, daarna via de SP15 naar Bosco en dan naar Lagdei / lago Santo. Let op trek je wandelschoenen aan want het gaat redelijk steil omhoog. Bij het meer is een leuk restaurantje waar je op adem kunt komen en want kunt eten en drinken. Zie ook onze blog over het lago Santo.

Shoppen:

Dagtocht 1: Outlet shoppingmall in Fidenza.

In deze prachtige nieuwe shoppingmall (a la Batavia stad) vind je veel mooie Italiaanse merken tegen prima prijzen. De outlet bevindt zich langs de snelweg A1 Parma-Milaan (afslag Fidenza) op een klein uurtje (50-55 min) van Casa del Porticato. Neem de snelweg A15 richting Parma, bij Parma de snelweg A1 richting Milaan nemen: vrij snel krijgt u de afslag Fidenza. De shoppingmall ligt direct aan de snelweg. Deze

dagtocht is te combineren met een bezoek aan Salsomaggiore Terme of Fontanellato. Gebruik de ochtend om te shoppen (vanaf 10.00 uur open) en gebruik een late lunch in **SalsoMaggiore Terme** of **Fontanellato**. De outlet is de hele dag open.

Dagtocht 2: Parma.

Parma is een mooie winkelstad, met veel bezienswaardigheden: zeker de Duomo en de Battisterio zijn de moeite waard. In de enigszins scheef staande, Battisterio worden de babies van de Bourbon Parma's doorgaans gedoopt. Parma ligt op ongeveer 40 minuten van het huis. Denk erom sommige winkels zijn gesloten tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Vertrek dus vroeg en gebruik de ochtend om te winkelen, geniet daarna van een heerlijke lunch en gebruik de sluitingstijden om de bezienswaardigheden te bezoeken. Combineer met Fidenza, Salsomaggiore of Fontanellato. Parma is de stad van de hammen en kazen (prosciutto di Parma) en van de lekker luchtjes (aqua di Parma). Je vindt er dan ook naast kleding en schoenenwinkels, veel winkels die vol hangen met hammen en worsten en mooie parfumerieën, waar je vele verschillende heerlijke parfums en reukwateren uit de omgeving kunt kopen..... Parma is een echte fiets-stad: verbaas je over de hoeveelheid fietsers (het lijkt Amsterdam wel).

Net buiten Parma ligt een enorm nieuw en modern winkelcentrum. **Centro Commerciale Nau**. Vanwege de economische crisis staan er helaas nog wat winkels leeg. Als je goedkoop wilt slagen voor kleding is dit de plek. Geen grote merken, maar wel kledingketens, waar je best prima kleding kunt kopen. De opzet is Amerikaans en er zijn dan ook een aantal echte Amerikaanse eetgelegenheden. Je kunt je hier best 2 uurtjes vermaken en wat kleding aanschaffen. Volg de borden Ikea: laat daarna Ikea links liggen en vervolg de weg. Over de snelweg links ligt het winkelcentrum (hele dag geopend). Kan niet missen.

Dagtocht 3: Bologna.

Bologna is een van onze favoriete steden: middeleeuwse sfeer, veel bezienswaardigheden en veel mooie winkels. Het is een universiteitsstad met veel jonge mensen en (dus) veel scooters. Bologna ligt op ongeveer ruim 1,5 uur van het huis. Parkeer langs de ring, die om het centrum loopt, er zijn daar wat parkeerterreinen, parkeergarages en parkeerplaatsen. Vertrek vroeg vanwege de openingstijden van de winkels. Bologna is een prima stad ook om te bezoeken met warm weer, vanwege de vele arcades, die voor de nodige schaduw zorgen. Drink een koffietje op het grote plein voor de kathedraal: er is altijd veel te zien. Eten is een ervaring op zich: niet voor niets wordt Bologna de maag van Italië genoemd. De Bolognese keuken en gerechten zijn wereldberoemd.....

Naar de kust:

Dagtocht 1: Sestri Levante & strand

Sestri Levante is een mooie kustplaats, die het best te bereiken is binnendoor via de "Passo dei cento croci" (de pas van de 100 kruizen). De prachtige maar bochtige route leidt door de Appenijnen naar de kust en duurt ongeveer 1,5 uur. Onderweg stoppen voor een kopje koffie in Varese Ligure (een piepklein maar mooi plaatsje wat rond een kasteel is gebouwd) is een aanrader. In Sestri Levante zijn vele winkeltjes en prima visrestaurants. Er zijn een aantal goeie stranden, waar je van de zon en zee kunnen genieten, met uitzicht op de baai. Let op Sestri Levante ligt op een soort schiereiland, dus mis de meest prachtige baai met strand niet aan de andere kant van de landtong (zie foto's in het foto-album). Kies een doordeweekse dag om deze route te rijden, omdat in het weekend deze route vergeven is van motorrijders en wielrenners.

Op het strand werkt het iets anders dan in Nederland. De meeste stukken strand zijn verpacht voor het seizoen. Je dient dus bij het strand een kaartje te kopen, daarvoor krijg je het recht op een strandstoel/bedje en parasol. De pachter/beheerder wijst je plek aan. Waag het niet om niet te betalen en door te lopen en zelf een stoel aan de waterkant te kiezen.... Dan heb je namelijk de grootste bonje. De beste plaatsen aan de waterkant zijn helaas gereserveerd voor vaste klanten met een seizoensabonnement. En of deze mensen er nou wel zijn of niet, deze plaatsen dienen te worden gerespecteerd en vrijgehouden voor de seizoenshuurders. Beperkt zijn de Spiaga Libera, de vrije stranden, waar je wel vrij en overal kunt gaan liggen op je handdoekje.

Bij mooi weer, in het weekend en in de maand augustus, zijn de stranden erg druk: houd daar rekening mee. Sestri Levante heeft een hondenstrand: volg de kustweg richting noord (strand aan de Inkerkant)..... aan het einde is het laatste stukje strand gereserveerd voor honden en hondenbezitters.

Tip: zwemmen kan ook in het openluchtbad van Borgo val di Taro en op verschillende mooie plekken in de rivier de Taro (let op bij langere tijd droogte, worden de zwempoelen schaarser en ondieper).

Dagtocht 2: strand Baia Blu of Lerici

Het kleine intieme strand Baia Blu, ligt verborgen tussen de rotsen: (Routeplanner instellen op: via Santa Teresa, Lerici). Dit fraaie strand met zoutwater zwembad, is het snelst te bereiken vanuit ons huis (ruim 1 uur) via de autostrada (volg richting La Spezia). Neem als je La Spezia binnenrijdt de afslag Lerici. Baia Blu heeft een self service restaurant, met terras met uitzicht over de baai. Een aanrader voor strandliefhebbers. (zie fotoalbum). Zomers een beetje vol en druk, maar wel echt Italiaans.

Ook een wat groter strand, is het strand bij het plaatsje Lerici (ga vanuit La Spezia ook weer de richting Lerici). Ook dit strand is in ruim 1 uur te bereiken via de autostrada

De bekende badplaatsen Forte dei Marmi (112 km en 1.20 min) en Viareggio (125 km. en 1.30 min.) liggen nog wat zuidelijker, maar zijn ook via de autostrada goed bereikbaar.

De hond meenemen naar het strand in Italië, is soms een uitdaging. Op internet is soms te vinden waar de hond mee mag. Tussen Viareggio en Forte dei Marmi vind je een strandtent [Bagno Marechiaro](#) waar de hond mee mag. Ook in Sestri Levante is het meest noordelijke (kiezel) strand gereserveerd voor badgasten met honden..... er zijn daar verder geen faciliteiten zoals strandtenten, met ligbedjes e.d.

Dagtocht 3: de prachtige plaatsjes van de Cinqueterre en Portovenere

De Cinqueterre zijn een absolute MUST en een bezoek meer dan de moeite waard. Don't miss it. De beste en leukste manier om de Cinqueterre te bereiken is met de boot vanuit La Spezia. Bij de plaatsjes van de Cinqueterre zijn parkeerplaatsen namelijk beperkt en het aantal bezoekers groot, dus een parkeerplek vinden is in het seizoen bijna onmogelijk. Rijd via de autostrada richting La Spezia (1 uur). In La Spezia houd je richting Portovenere aan. Op een gegeven moment zie je de nieuwe moderne ronde kathedraal rechts liggen en ligt de haven Links (kan niet missen). Links van de haven is een parkeerplaats. In die haven (achteraan, firma met dolfijnen) vertrekt de boot naar de Cinqueterre. Kaartjes, retour vanaf 7 euro (naar Portovenere). Per te bezoeken plaats is het duurder. Je kunt in elke plaats op en afstappen. Elk plaatsje heeft zijn eigen karakteristiek. De eerste plaats die aangedaan wordt is Portovenere. Portovenere hoort eigenlijk niet tot de Cinqueterre, maar is een bezoek meer dan waard: er is veel te zien. Bezoek het kasteel en de eeuwen oude kerk op de rots, koop een heerlijke olie of huisgemaakte pesto in een van de vele winkeltjes (niet als je nog met het vliegtuig moet!!) en lunch op het plein bij Ristorante Tre Torri (pas op dat de prijzen van vis vaak per 100 gram op de kaart staan) of bij een van de vele restaurantjes op de kade. Houd er rekening mee dat de plaatsjes van de Cinqueterre enorm drukbezocht worden door toeristen, zeker in het zomerseizoen. Portovenere is wat ruimer van opzet en dus wat minder druk.

Vanuit Borgotaro is er per trein een rechtstreekse verbinding met de Cinqueterre: dit is de gemakkelijkste manier om deze plaatsjes te bezoeken. Langs de kust loopt een prachtig wandelpad over de rotsen, die deze plaatsjes met elkaar verbindt.

Dagtocht 4: Portofino

Het bekende en prachtige plaatsje aan de kust: 155 km van Borgotaro (reken 2 uur reistijd): heerlijke terrasjes aan het water. het laatste deel van de route ernaartoe, leidt langs prachtige kustplaatsjes. Leuk voor een dagtrip met een voortreffelijke lunch op een van de terrasjes. Neem vanaf Portofino het bootje naar San Fruttuoso (klein prachtig en ietwat verborgen strandje met restaurant, La cantina di oneto en de abdij van San Fruttuoso). Voor Portofino houd je eerst richting Genova (Genua) aan.

Dagtocht 5: Chiavari en Lavagna

Chiavari is een prachtige kustplaats ten noorden van de Cinqueterre, met een smal kiezelstrand, leuke boulevard aan de Corso Valparaiso, met terrasjes en restaurants voor bijvoorbeeld een heerlijke lunch met een risotto of pasta marinara (zeevis) en/of een fritto misto (in deegbeslag en olie gebakken visjes, calamaris etc.). Een aanrader is het kleine maar gezellige restaurant: Anticha trattoria dell' Angiolina op de Corso Valparaiso nr. 46. Wordt gerund door 2 vriendelijke zusters en een stevige kok met imposante buik. <https://www.facebook.com/pages/Antica-Trattoria-dellangiolina/291768690919080>

Vanaf Borgotaro, de SP4 richting Bedonia en Chiavari. In Bedonia linksaf de SP359 richting Chiavari aanhouden. Het is een bochtig, maar prachtig traject binnendoor, waar je ongeveer anderhalf uur voor moet uittrekken. Er is parkeerruimte aan de boulevard. Als je het stadje in wilt, moet je onder de spoorlijn door (op loopafstand) en kun je genieten van de smalle straatjes met leuke winkeltjes en de mooie pleinen. Er zijn een aantal straten met prachtige Florentijnse villa's (zie het fotoalbum op de website). Aan de andere kant van de rivier ligt Lavagna tegen Chiavari aan. Is ook een leuk plaatsje en een bezoek waard. Op elke 2^e zondag van de maand is er in het centrum van Chiavari een zeer uitgebreide en enorme antiekmarkt, die zich over het hele centrum verspreidt (a must see). De terugweg neem je het best de autostrade (richting Livorno en bij La Spezia richting Parma aanhouden). Let op kost ongeveer 12 euro tol.

Bezienswaardig:

Dagtocht 1: Toscane.

Vanuit ons huis is Toscane goed te bereiken, plaatsen zoals Pisa, Lucca, Sienna en Florence zijn aanraders. Pisa op een kleine 1,5 uur, natuurlijk vanwege de scheve toren (zie dagtocht 5) en Lucca (anderhalf uur) en Florence (2 tot 2,5 uur) zijn natuurlijk een begrip. Sienna (op een kleine 3 uur rijden) ligt wat verder weg en dat wordt dus vroeg vertrekken. Montecatini Terme (2 uur) is een neo classisistische termen stad en indrukwekkend. Je kunt daar een glaasje thermaalwater gaan drinken.

Dagtocht 2: Fontanellato en zijn beroemde antiekmarkt.

1x per maand op elke 3^e zondag van de maand, wordt in Fontanellato (1 uur rijden vanuit het huis) een grote antiekmarkt georganiseerd, die het hele centrum van het dorp in beslag neemt. Buiten deze antiekmarkt is Fontanellato ook een bezoek waard. Het dorp is om een prachtig kasteel en vesting (Rocca Sanvitale) uit 1124 gebouwd (zie foto's). Let op, antiek is duur in Italië.... Dus kijken, kijken en niks kopen... of een hele dikke portemonnee meenemen. Er is vaak wel ruimte om af te dingen trouwens.

Dagtocht 3: Modena en Ferrari.

Voor autoliefhebbers mag een bezoek aan het Ferrarimuseum bij Modena (Maranello) natuurlijk niet ontbreken. Kaartjes kosten voor volwassenen 13 euro en voor kinderen 9 euro. Openingstijden van 9.30-19.00 uur. Een combiticket met een bezoek aan het huis van Enzo Ferrari en de fabriek is wat duurder (22 euro). Met de Ferrari zelf rijden op het testcircuit kan ook (kosten onbekend). Reken op een kleine 2 uur reistijd om het museum te bereiken. Meer informatie vind je op [de website](#) van het museum. Het bezoek aan het museum is mooi te combineren met een bezoek aan de stad Modena. Je kunt natuurlijk ook even doorrijden naar Bologna. Voor de echte Gourmands is een van de beste Italiaanse restaurants een aanrader: Ristorante san Domenico in Imola: <http://www.sandomenico.it/> Reken bij deze eenmalige ervaring op een rekening van ongeveer 150-200 euro (!!!) per persoon. Natuurlijk zijn er legio goedkopere en ook prima restaurants in de omgeving ☺.

Dagtocht 4: Carrara en de marmermijnen

Neem de snelweg richting La Spezia: vóór La Spezia houd de A12 richting Livorno aan. Neem de afslag Carrara. (ruim een uur rijden van Casa del Porticato). Bezoek de imposante en wereldberoemde marmermijnen (entree 10 euro) en Carrara. Combineer met een bezoekje aan het strand van Marina Carrara. Op de terugweg is Sarzana een aardig plaatsje om te bezoeken en even een terrasje te doen.

Dagtocht 5: Pisa en de toren

Neem de snelweg richting La Spezia: Florence aanhouden: na 150 km totaal (anderhalf uur) de afslag Pisa. Pisa centrum en daarna Torre aanhouden. Rondom het beroemde plein met de scheve toren zijn een aantal (betaalde) parkeerterreinen. Let op: het plein met de toren is een absoluut toeristencircus, waar het vergeven is van de kraampjes, waar je T-shirts met de toren, plastic torentjes en allerlei andere prullaria kunt kopen. De toren op kost 15-20 euro (achteraan sluiten in een lange rij). De kathedraal is gratis en ook de moeite waard. Wat ons betreft heb je aan een uurtje (max. 2) genoeg: ja natuurlijk de Toren moet je in je leven een keer gezien hebben: de foto dat je de toren tegenhoudt of omduwt moet je gemaakt hebben. Verder vinden wij het zelf niet zo bijzonder interessant. Als je bij de scheve toren de straat inloopt met restaurants kom je na een kleine kilometer ongeveer (a/d rechterkant) het restaurant I Santi (de heiligen) tegen... (Via Santa Maria 71), dit restaurant is de moeite waard om te gaan lunchen: niet duur, eten prima, ambiance erg leuk met de kitscherige muurschilderingen van heiligen, de bediening is bijzonder aardig en we kregen bij ons laatste bezoek zelfs een fles wijn met etiket van het huis Vino I Santi mee naar huis.... <http://www.osteria-isanti.com/>Het centrum van Pisa is hoewel onbekend, mooi en alleraardigst om te winkelen.

Op de terugweg kun je even naar het strand van Marina di Pisa, Forte dei Marmi of Viareggio: wandel daar ook even over de hele lange boulevard met winkels en restaurants: vooral op het einde vind je prachtige Florentijnse villa's met zeezicht, die soms zijn omgebouwd tot hotel. Het klapstuk op het einde van de boulevard is Grand Hotel Principe di Piemonte, waar wij ooit eens een paar nachten hebben door mogen brengen. Daar bevindt zich ook het Spiaggia Libera, het vrije strand waar je niet verplicht bent dure bedjes en parasols te huren.....een bezoek aan het alleraardigste plaatsje Sarzana tenslotte (geen kustplaats) vlak voor La Spezia, is aan te raden. Let op: de restaurants op de boulevard van Viareggio kunnen moeilijk doen over je hond: ook op het terras zijn ze bij veel restaurants niet toegestaan.

Dagtocht 6: Lucca

De kleine mooie etruskische stad Lucca ligt op een kleine anderhalf uur (140 km) van Casa del Porticato, in Toscane. Deze prachtige en overzichtelijke stad is een van de rijkste steden van noord Italië. Veel bezienswaardigheden en een mooie winkelstad (vele antiekwinkels). De stad is volledig ommuurd en de auto kan het best geparkeerd worden buiten de muren. Een wandeling over de vestingsmuur geeft een mooi beeld van de stad. In een dagtocht mooi te combineren met Toscane of Pisa. Vele restaurantjes en terrassen op evenzoveel mooie pleintjes, voor een drankje of een fijne lunch. Eet een originele Bistecca Fiorentina bij L'Oste di Lucca, de koning van de bistecca. Niet goedkoop wel een ervaring (40-50 euro p/p met wijn en koffie). <http://www.lostedilucca.it>

Kleine Dagtocht 7: Pontremoli

Huurders van ons huis wezen ons op de charme van het plaatsje Pontremoli (op 30 km van Borgo val di taro). De tocht binnendoor over de Passo del Bratello, is kronkelig maar mooi. Je kunt via de SP20 vanuit Borgo val di Taro (na het spoorwegviaduct links en na de bocht en voor de rivier weer links richting Valderna) of via de SP19 (via Berceto). Dan ga je richting snelweg en neem dan onderweg rechtsaf de richting Berceto. Je kunt over de snelweg terug. Binnendoor moet je wel ruim een uur (60-70 min) rekenen, over de snelweg A15 richting La Spezia en kust is het ongeveer 40 minuten. Pontremoli is een oud plaatsje met heel veel smalle steegjes en sluipdoor, kruipdoor steegjes en routes. Veel aardige winkeltjes, barretjes en terrasjes. Je kunt er heerlijk lunchen in verschillende prima restaurantjes.

Dagtocht 8: Aulla en La Fortezza Brunella

Lees eerst het boek wat zich in ons huis bevindt: *Mijn jeugd in Toscane* van Kinta Beavor, waarin zij haar jeugd beschrijft in het Fortezza Brunella dat eigendom was van haar familie vanaf het begin van de vorige eeuw tot in de 70er jaren van vorige eeuw, toen het gekocht werd voor een paar lire door de stad Aulla en de Italiaanse staat. Bezoek daarna de Fortezza. Het Fortezza herbergt een natuurhistorisch museum met veel skeletten en opgezette dieren en er zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen en uitvoeringen: de botanische tuinen en het uitzicht over de streek Lunigiana en de Apuaanse Alpen maakt een bezoek bijzonder interessant. Na het lezen van het boek, de historie kennende geeft een extra dimensie aan het

bezoek. <http://www.fortezadellabrunella.it/index.asp>Aulla is als plaats niet bijzonder, omdat deze plaats (net zoals La Spezia) in beide wereldoorlogen werd platgebombardeerd, omdat het destijds een belangrijk spoorweg knooppunt was. Aulla ligt vlakbij de kust langs de Autostrade A15 richting kust en La Spezia (iets verder dan Pontremoli) en is binnen 50 minuten te bereiken. Openingstijden van het Fortezza zijn: 9-12 uur en 15-18 uur.